

Jans123.se

Bara en väska av märket Cavalett

En sciencefiction- novell

av

Jan Brodaty

Bara en väska av märket Cavalett

En science fiction novell
av
Jan Brodaty

©Jan Brodaty 2007

Denna novell får inte helt eller delvis
kopieras, mångfaldigas eller
spridas utan författarens skriftliga
medgivande.
Braås 18:e januari 2007.

Bara en väska av märket Cavalett

Rev1.1
©Jan Sjöholm
All rights reserved

En sciencefiction- novell av Jan Brodaty

(alias Jan Sjöholm, Berga 415, 241 91
Eslöv, Sweden)

Bara en väska av märket Cavalett

En sciencefiction- novell av Jan Brodaty

Rufus Klang hade just skällt ut sin sekreterare utan någon egentlig orsak alls och det hade inte gjort honom bättre till mods. Industriimperiet han ärvt av sina förfäder höll på att rämna. Risker var inte direkt synlig utåt, men han visste att alla de produkter som tillverkades i de många företagen som ingick i den industrigrupp som han kontrollerade och till största delen ägde själv eller genom bulvaner de skulle inte vara värda särskilt mycket om några år. Värdefulla patent var på väg att gå ut och snart skulle konkurrenter ta viktiga marknadsandelar. Visserligen gick det fortfarande att sälja av en del företag och få loss ett par miljarder med förevändningen att pengar behövdes för nya banbrytande projekt, men problemet var att några projekt inte fanns i sikte och om inte pengarna investerades snabbt så skulle de snart gå upp i rök.

Rufus suckade tungt. Han var inte tekniker eller industrialist som hans far eller farfar eller hans andra förfäder heller för den delen. Han var ekonom och hade lärt känna kraften i kvartalsekonomin. Han hade lyft företaget från nivån hyfsat till nivån enormt och det hade gått med raketfart, fast det var på gamla meriter och genom företagsköp. Nu hängde fortsättningen på en mycket skör tråd om inte allt skulle kollapsa av sin egentygnd.

”Fan! Händer det inte något snart så går det åt pipan.”

I det samma ringde lokaltelefonen.

”Ursäkta direktören, men en man söker er.”

”Jag har ju sagt ifrån att jag inte vill bli störd!”

”Ursäkta igen direktören, men han insisterar.”

Rufus Klangs mun blev till ett rakt streck och han fnyste irriterat. ”Nåväl, släpp in karlen. Fem minuter, bara fem minuter!”

En liten skrynklig åldring i en sliten kostym som hängde löst på den magra kroppen kom instaplade. Han bar på en tung attachéväska, en brun väska av märket Cavalett.

”M, mitt n, namn är Lomholm direktören, Ernst t, Lomolm.”

Talfelet irriterade Klang ännu mer än den anskrämliga figurens uppenbarelse. ”Nå, vad vill ni herr Tomholm, jag är ganska upptagen just nu.”

”Lomholm d, direktören. Jo, j, jag var v, vän med er f, farfar Th, Thure.”

”Så, ni kände gamle Thure, nå det var roligt att höra. Men, till saken, vad är så viktig?”

”J, jag slog v, vad med h, honom.” Gamle Ernst var så upphetsad att orden stockade sig i halsen på honom. ”J, jag s, slog vad med honom.”

Direktören försökte med dålig framgång spela artigt nyfiken. ”Ni slog alltså vad med gammelfar. Om vad?”

”V, vi s, slog vad om ett, ett t, tusen kronor.”

”En hel tusenlapp! Det var mycket pengar. På den tiden...”

”En, en förmögenh, förmögenhet.”

”Nå, vad gällde vadet?”

”Om, om e, en ry, rymdmotor.”

”En raket?”

”N, nej, nå, något revolu, revolutionerande. K, kraftkä, kraftkällan till ett flygande te, tefat!”

Klang skrattade och slog sig på benet. ”Ha! Det var det roligaste jag hört. Vem vann?”

”J, jag, m, men nu är T, Thure borta. K, kanske d, direk, direktören är intresserad?”

”Intresserad av vad?”

”A, att k, köpa m, min uppfinning.”

”Att köpa vad?”

”E, en m, motor.”

Klang skakade på huvudet. ”Nej, vet ni vad, vad i hela friden skall jag med en motor till?”

”D, den är unik!”

”Vad gör den så förbaskat unik?”

”D, den avger en k, kraft i en bestäm, bestämd rikt, riktning som m, man bestämmer s, själv.”

”En raket?”

”N, nej, n, något helt an, annat. Inga r, rök, rökgaser, in, inga avgaser, b, bara k, kraft.”

”Och hur fungerar den då?”

”D, det v, vet jag inte r, riktigt.”

”Snälla herr Blomberg, nu har jag inte tid mer...”

”L, Lomholm, l, låt m, mig demonstrera. J, jag har d, den här i v, väskan.” Han halade upp en fjärrkontroll till en TV ur kavajfickan och trycker frenetiskt på knapparna, men inget händer. ”M, men j, jag k, kom ju hi, hit på d, den.”

Klang tryckte in en knapp på lokaltelefonen och några sekunder senare kastas den gamle och hans väska brutalt ut på gatan.

Några timmar senare var hela styrelsen samlad. Klang var visserligen en stolt man, men han såg ingen anledning att dölja företagets predikament, kanske något av värde skulle dyka upp, kanske fanns det någon ide att stjäla.

Plötsligt börjar styrelsens medlemmar stirra ut genom fönstret, först en, sedan några till och plötsligt stirrar all ut genom fönstret.

Stående på en svävande attachéväska åtta våningar över gatan, står en skrynklig gammal gubbe och pinkar på rutan. När han är färdigt och skakat av de sista dropparna drar han upp gylfen och rätar på ryggen. Plötsligt vingar väskan till, dunsar mot väggen så locket går upp och gubben faller av. Ur väskans inre virvlar det ut en konstig manick som befriad från sin börda försvinner rakt upp med en våldsamt acceleration.

Räddningstjänsten plockar senare upp stoftet av en gammal man från gatan. Bredvid ligger en fin gammal attachéväska av märket Cavalett. En konstapel öppnar den och ställer frågan rakt ut. ”Vad har det varit i den här?”

Klang som står blek utanför avspärningen skakar och tänker tyst. ”Tusen spänn!”

Jan Sjöholm

Berga 415
241 91 Eslöv
SWEDEN

TELEFON:
+46 (0)70 6575297

E-POST:
jan@jans123.se

You can find me
on the web!

www.jans123.se

www.Jans123.se är en privat websida där jag publicerar ett mycket brett material. En hel del är material från tekniska diskussioner, annat är texter bara för nöjets skull. Vem som än läser och använder mina texter måste använda sitt eget omdöme på bästa sätt. Min websida är inte avsedd för minderåriga, även om en del texter kanske är det.